

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Je kan altijd een beroep doen op het licht**

“In welke situatie je ook verkeert, hoe duister ook, je kan een beroep doen op het licht en het licht komt naar je toe. Als je dit probeert in je angstdromen, in je verwarring, dan zal je merken dat er inderdaad licht is in je leven, en dat er een verandering kan doorkomen.

In welke situatie ook op deze aarde of in de andere werelden, je kan altijd een beroep doen op dat licht. Wanneer je dit beseft, kan er een vreugde komen die bestendig wordt, steeds meer.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 4: ‘Er zijn geen grenzen aan je bewustzijn’) © Mayil.com